

Fastan 2024



På [klimatfasta.nu](https://www.klimatfasta.nu) finns material och information till fastan. Till detta årets fasta har vi sammanställt en aktuell fråga för varje vecka att reflektera eller samtala kring. En introduktion till varje fråga finns här och delas varje vecka på sociala medier. Kanske passar dessa bra vid kyrkfikat, i smågruppen eller bland kollegorna. Under klimatfastan 2024 finns också möjligheten att be en gemensam bön. Tillsammans får vi be om ledning.

Fastebön

Gud, Du som skapar och ger liv,
Du som älskar och räddar!

Led oss denna fastetid in i hållbara och ödmjuka vanor
så att vi ger plats för ditt rike, inom och utom.

Led oss denna fastetid allt djupare in i din kärlek
så att den kan genomsyra det vi är och det vi gör.

Led oss denna fastetid i hoppets riktning
så att vi får mod att gå med dig, genom mörker till ljus.

Låt ditt rike komma, låt din vilja ske.

Amen

VECKA 1: 14–18 FEBRUARI

Vad betyder det att vara skapad till Guds avbild?

Kristen tro säger om människan att hon är skapad. Själva ordet *skapad* bär på en hel berättelse. Om någon eller något skapas finns det också någon som skapar. Vem är det? Och vad är tanken bakom? Hur ser den större berättelsen ut? I den skapelseberättelse som finns i 1 Mos 1:26-27 säger Gud, Skaparen: *”Vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss ... Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.”* Vad kan ordet avbild syfta på? Det vi tänker om vem Gud är påverkar hur vi tänker om människan, och vice versa. Gudsbild och människosyn hör ihop. Så låt oss den här veckan reflektera över vilka bilder vi bär med oss och pröva dem i relation till den situation vi lever i. *Saliga de fattiga i anden.*

VECKA 2: 19–25 FEBRUARI

Vilket ansvar har kristna i förhållande till resten av skapelsen?

Människans roll i skapelsen beskrivs på olika sätt och med olika begrepp i bibeln. Kanske är det enklaste vi kan säga att hon är ansvarig för sina handlingar i världen och i relation till allt skapat. Jesus lyfter fram det som kallas för det dubbla kärleksbudet – att älska Gud och medmänniskan. Om vi tar det budet på allvar leder det oss också in i ett kärleksförhållande till hela skapelsen. Det är knappast möjligt att älska Gud och medmänniskan utan att också älska och vårda hela skapelsen. Vi är beroende av den helhet som skapelsen utgör för våra liv, och Guds kärlek omfattar hela världen. *Saliga de ödmjuka.*

VECKA 3: 26 FEBRUARI–3 MARS

Hur kan vi bära Guds fred in i en sargad skapelse?

Shalom är ett hebreiskt ord för fred, men också ett begrepp som bär på en större vision av Guds vilja med hela skapelsen. Det uttrycker helhet och harmoni, och visioner om hur till exempel lejon och lamm betar sida vid sida. Nu är det vi som är här, i just den här tiden av världens historia. Vi ser allt svårare konsekvenser av den obalans som människor orsakat i skapelsen. Det drabbar både människor och djur. Vårt uppdrag är att bära fred, hålla fred och göra fred. I judisk andlig tradition sägs ibland att vi är här för att laga världen – *Tikkun olam*. Den här veckan kan vi låta det uppdraget utmana oss. Vad kan vi göra för att laga världen tillsammans? Hur ser det ut på den plats där vi finns? *Saliga de som håller fred.*

VECKA 4: 4–10 MARS

Vad är det vi vill ska växa i ett samhälle som strävar mot Guds fred (shalom)?

Det pratas mycket om tillväxt när det gäller ekonomi och samhälle. Men obegränsad tillväxt är ett bekymmer i en värld där resurserna är begränsade. Kan ekonomin växa utan relation till själva jorden och det vi har att dela med varandra? I skapelsen finns en växling mellan växt och vila. I våra kroppar pågår hela tiden både nerbrytande och uppbyggande processer. Så ser livet ut. Det som bara växer orsakar till sist skada. Kärlek är undantaget, det tar inte slut när det ges ut och tar inte plats från andra. Finns det annat som behöver växa nu? *Saliga de barmhärtiga.*

VECKA 5: 11–17 MARS

Vad behöver vi förändra i vår kultur för att värna livet i Guds skapelse?

Kultur är ett spännande begrepp. Det kan syfta på odling eller på den jordmån som finns att odla i. Vi använder det dessutom ofta om vår gemensamma "jordmån" för tankar och beteenden i samhället eller inom grupper. Vår kultur beskrivs till exempel som en höghastighetskultur eller konsumtionskultur, och även som individualistisk. Den här veckan kan vi reflektera över hur vår kultur ser ut, både i samhället och i det mindre sammanhang vi tillhör. Vi kan fråga oss vad som växer alltför lätt och sprider sig som ogräs... Vad har svårt att slå rot? Hämta gärna inspiration i liknelsen om sådden som finns i Matteusevangeliet 13:1–9. *En del föll i den goda jorden.*

VECKA 6: 18–24 MARS

Hur kan vi främja skapelsens mångfald?

Det är en överlevnadsfaktor att det finns en stor variation i skapelsen, både att det finns många arter och en genetisk variation inom arterna. Skapelsen rymmer ett myller av liv och insikten om hur olika arter och livsformer samspelar kan få oss att känna djup förundran. Gud såg att det var gott! I vår tid hotas fler arter än någonsin av utrotning, situationen bedöms mycket allvarlig och brådskande. Vi kan passa på att lära oss något nytt om biologisk mångfald den här veckan. Låt oss tänka praktiskt! Vilka behov finns där vi bor, vad skulle vi kunna göra tillsammans för att skapa bättre förutsättningar där? I det stora perspektivet – hur kan människor ge mer plats för medskapelsen? *Saliga de renhjärtade.*

VECKA 7: 25–30 MARS

Känner du någon sorg över inför det som sker i skapelsen i vår tid?

Stilla veckan är en tid som ger sorgen utrymme. Kanske vågar vi säga att den som inte sörjer i vår tid, helt enkelt inte är uppmärksam. Forskare har identifierat nio planetära gränser och kunnat visa hur vi redan överträder sex av dessa. Klimatförändringarna är ett av flera allvarliga tillstånd. Det finns anledning att sörja över bristen på kraftfull respons för att minska koldioxidutsläpp och brist på vilja att avstå för att ge kommande generationer bättre förutsättningar. Sorgen hör ihop med kärleken, vi sörjer för att något är viktigt och värdefullt för oss. Vreden har också sin plats. Vreden och tårarna tillsammans kan hålla våra hjärtan både varma och mjuka. Vi är sårbara och beroende, både ansvariga och utsatta. Det är tid att sörja över liv som redan gått förlorade och det lidande som pågår nu. Tid att sörja över att det är svårt för unga att se framåt med tillförsikt. Sorgen har sin tid och kan vara nödvändig för att vi ska vakna upp till ett sätt att leva som bättre svarar mot tidens utmaningar. *Saliga de som sörjer.*